

Hoe Roosje Glaser de oorlog overleefde

4-10-2018

Dansen met de Vijand

SINT-MICHIELSGESTEL

- Het lijkt een ongelooflijk verhaal waarvan je je nauwelijks kunt voorstellen dat het echt gebeurd is, maar toch is het waar, het levensverhaal van Rosa Regina Glaser. Roosje, zoals ze wordt genoemd, wordt geboren in 1914, groeit op in Nijmegen en Kleef en wordt vóór de Tweede Wereldoorlog een bekende danseres die in Amsterdam, Brussel, Londen, Parijs en Berlijn grote successen boekt. Maar haar Joodse afkomst dreigt haar fataal te worden en al helemaal wanneer haar echtgenoot uit 's-Hertogenbosch haar verraadt aan de Duitsers. Maar Roosje heeft een ongekende overlevingsdrang en ze weet de ellende en verschrikkingen van zes concentratiekampen te overwinnen.

Dit aangrijpende en ontzetsende, maar waar gebeurde verhaal van Roosje Glaser is door haar neef, Paul Glaser, in 2010 in boekvorm uitgebracht onder de titel: "Dansen met



de Vijand". Op dinsdag 9 oktober zal Paul Glaser, op uitnodiging van Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar uit Sint-Michielsgestel, dit bijzondere verhaal van zijn tante Roosje komen vertellen in Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2 in Sint-Michielsgestel. Aanvang van de lezing: 20.00 uur. Toegang voor leden is gratis, aan niet-leden wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd.