



Persbericht

De Bevrijders van Schijndel is het nieuwe boek van auteur en docent Geschiedenis Dirk Paagman over de bevrijdingsmaanden september en oktober 1944. Het boek gaat niet alleen over een nauwgezette reconstructie van de gevechtshandelingen in en rond Eerde, Wijbosch, Schijndel, Gemonde, Boxtel en Sint Michielsgestel, maar geeft ook antwoorden op waarom er juist op deze plekken werd gevochten en wie precies de Amerikaanse parachutisten waren van de 501 Parachute Infantry Regiment en de Britse manschappen van de 51st Highland Division. Het boek heeft een hardcover kaft, geplastificeerd papier, 230 pagina's, uniek fotomateriaal, kleurenkaarten en kaders om de strijd zo goed mogelijk uit te leggen. Het boek kost 30 euro.

Zaterdag 4 mei is er een boeklancering en signeersessie na de herdenking van 20.00 uur bij de Eerdse Molen. Dirk Paagman zal een van de eerste boeken overhandigen aan wethouder Menno van Roozendaal, tevens is iedereen welkom om het boek te laten signeren in de Eerdse Molen, een van de verkooppunten van het boek de Bevrijders van Schijndel. Een roemruchte plek want het gebied rond de molen was de frontlinie tijdens de harde gevechten in september en oktober 1944.

