

Mijn naam is Kees Spierings.

dd:28-2-2020

Ik ben op Ruimel geboren op 13 -07-1944.....Mijn Vader en Moeder waren Jan en Zus Spierings v.d. Steen.

Ons gezin bestond toen uit : Diny -Marietje -Piet en Kees en ik was de jongste toen en was pas 2 maanden oud.

Later werd er niet zo veel gesproken ,over die oorlogsjaren, maar ik had er wel interesse in. Daarom schrijf ik het nu op, want zoiets mag niet verloren gaan.

Toen Diny en Marietje,4 en 5 jaar oud waren, mochten ze altijd samen gaan wandelen, langs het internaat (nu is dat de „Ruwenberg,,)

Voor de oorlog was dat een soort van kostschool. maar in de oorlogstijd was het een ,Gijzelaarskamp, voor Ambonezen.

Bij mijn ouders kwam 3 x per week een vrouw, die uit het noorden van het land kwam .

Maar, in de oorlog was haar man op gepakt en die moest toen naar het gijzelaarskamp.

Zijn vrouw ging toen wonen in een pension in de Verwerstraat in Den-Bosch.

Die vrouw mocht iedere keer als ze kwam ,,met mij in de kinderwagen,,,,, gaan wandelen, zo liep ze dan langs de prikkeldraad, dat viel door de bewakers niet op.

Dat was mooi geregeld, zodoende spraken ze elkaar, dat ging ze ongeveer 3 x per week.

Diny en Marietje brachten regelmatig daar op een geheime plek ,etenswaren en andere spulletjes , naar toe.

Ze hadden daar een kuiltje gemaakt, en stopte er dan de spulletjes in. Op zijn beurt legde hij er briefjes etc. in ,voor zijn vrouw,.

Niemand, wist wie die kleine blonde krullen-bolle waren, en de wisten tenslotte ook niet ,wat ze aan het doen waren, dat zullen ze ook nooit gevraagd hebben.

Die gijzelaar was een landbouwingenieur, wel en voornaam baasje, anders kwam hij daar niet.

Toen op het einde van de oorlog, de Duitsers zich terug getrokken hadden, stond op de „Pleinse dijk,, een hele rij met wagens ,vol munitie.

De Amerikanen wisten dat er in die nacht de„Pleinse dijk „gebombardeerd ,zou worden.

Gelukkig waren de Duitsers een uur van te voren vertrokken. Anders was er geen huis meer blijven staan.

Na de oorlog, ongeveer in 1970,hebben we nog gezocht ,naar die gijzelaar....Tevergeefs...Het is ook erg moeilijk zoeken, als je verder geen naam of iets weet.

geschreven door Kees.