

Gedenkboek Gijzelaarskamp

Titel: Gedenkboek Gijzelaarskamp BEEKVLIET St.Michielsgestel
 Gedrukt bij: Koninkl.Ned.Boekdrukkerij H.A.M. Roelants, Schiedam
 Locatie: Personeelskamer gymnasium Beekvliet

Opdracht in het boek:

De oud-gijzelaars van 1940-1945 aan de studenten-bibliotheek van het Klein-Seminarie te St.Michielsgestel.

5 september 1947

was getekend onleesbaar, Voorz.

was getekend onleesbaar, Secr.



Plaquette aangeboden aan de burgerij van 's-Hertogenbosch

Deze plaquette is niet geplaatst in Sint-Michielsgestel.

Titel: plaquette van oud-gijzelaars in het klein seminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel

Locatie: Antichambre trouwzaal stadhuis te 's-Hertogenbosch

Onthulling: 15 augustus 1972

Aangeboden aan de burgerij van 's-Hertogenbosch als dank voor de hulp aan gijzelaars, zoals regeling bezoek familieleden, verzending van ongecensureerde brieven en pakjes, als zij naar het ziekenhuis in 's-Hertogenbosch moesten.

TEKST OP DE PLAQUETTE:

Ondergedompeld in 't oneindig leed, dat heel de wereld kreunend kreeg te dragen, deel van het geheel, werd ik een deel der pijn.

Antoon van Duinkerken - verzen uit Sint Michielsgestel.

Dit zij het teken van onze duurzame dank aan de burgerij van 's-Hertogenbosch voor alle hulp ons gegeven van mei 1942 tot september 1944, met bijzonder erkentelijkheid voor het Groot Ziekengasthuis, de P.T.T., de hotels en vele winkelbedrijven.

Oud-gijzelaars van Sint Michielsgestel en Haaren.

15 aug. 1972.

